

2018

Stichting Zanskar-stongde Fonds

Nieuwsbrief
oktober





INHOUD

Disket, 3, 4, 10

Rigzin, 5

LOBZANG, 3, 6, 10, 11

Jimmy, 7

DOLKAR, 8, 10, 11

GALDEN, 3, 9, 10

Angmo, 11

Norboo, 13

Wangtak, 12

Gyatso, 14

DAWA, 15



GALDEN

Disket

LOBZANG

INTRO

Beste vrienden van Stichting Zanskar,

Deze zomer konden we voor het eerst sinds lange tijd weer naar **Zanskar** reizen en ook de kinderen die al een tijd 'het huis uit zijn' bezoeken.

We hadden zo de mogelijkheid om te praten over hun toekomst, plannen te maken en te beginnen met het afbouwen van ons werk: als alle kinderen klaar zijn met studeren en we ze een beetje op weg hebben geholpen na hun afstuderen, kunnen we gaan afronden. Daarover gaan we jullie binnenkort verder berichten.

Eerst deze nieuwsbrief over het wel en wee van onze verre familie.

Disket

Disket heeft haar Bachelor of Commerce afgerond.

De eerste helft van het jaar zorgde ze voor haar zieke moeder. Haar moeder heeft ongeneeslijke kanker, en woonde in Chandigarh in ons huis zodat ze een chemokuur kon krijgen. Omdat haar moeder uitbehandeld is, en Disket zich als enige dochter verantwoordelijk voelt, heeft ze besloten om haar masters via afstandsonderwijs te doen, zodat ze haar ouders kan steunen in deze zware tijd.

In oktober komt ze terug naar Chandigarh, waar ze ook een cursus gaat volgen die haar voorbereidt op het solliciteren naar een baan in het bankwezen. Werken bij een bank wil ze al vanaf het begin van haar schooltijd.

Het is een zwaar jaar voor Disket, zij heeft haar plannen om naar de universiteit te gaan voor haar masters moeten bijstellen, en kan nu niet goed overzien wat er allemaal te gebeuren staat.

moet nog één examen doen en dan heeft hij zijn Master Filosofie gehaald. Hij doet dat via afstands-onderwijs in Jammu.

Eind 2017 en begin 2018 volgde hij een cursus via de Ladakhi Hill Council. Jongeren uit Ladakh werd een oriënterende opleiding voor 'Hotel Tourism and Hospitality' aangeboden. Rigzin werd geselecteerd voor een baangerichte opleiding bij Jet Airways, als beveiligingsmedewerker voor het vliegveld in Leh. Hij was blij met deze kans, want een baan vinden in Ladakh is niet eenvoudig. Hij had de uitnodiging voor een laatste 'in company' cursus in Delhi al in zijn zak, toen Jet Airways een moratorium op de rekrutering instelde. Dat was een fikse teleurstelling.

Rigzin hoopt dat de situatie nog verandert, maar gaat als alternatief een cursus doen om bij de politie te kunnen solliciteren, en hij denkt er over na bij het leger te gaan.

In het voorjaar wil hij in Leh de cursus voor culturele gids doen, zodat hij groepen toeristen kan rondleiden in de kloosters en de tempels.



LOBZANG

Lobzang is een hardwerkende en leergierige student. Hij zit in het derde jaar natuurwetenschappen, en wil heel graag verder studeren voor een masterdiploma (Master of Science) met scheikunde als hoofdvak. Daarna wil hij zich voorbereiden op het docentschap aan de universiteit of zich te kwalificeren als onderzoeker.

Jimmy

Jimmy blijft fanatiek voetballen. Hij oefent wanneer hij maar kan en gaat ondertussen het laatste jaar van zijn studie Bachelor of Arts in.

Als hij zijn diploma heeft, vindt hij dat hij genoeg gestudeerd heeft. Hij haalde zijn D-licentie als voetbalcoach, een diploma dat is erkend door de 'All India Football Federation'. Hij wil verder met zijn C-licentie. Daarvoor moet hij oefenen als coach om ervaring op te doen. Hij heeft een plek weten te bemachtigen bij de lokale voetbalacademie waar hij de kunst mag afkijken bij een van de coaches.

In de zomer heeft Jimmy zijn vader en moeder geholpen in hun tentrestaurant in Pang, midden in de bergen.



DOLKAR

Dolkar is een vrolijke, sportieve meid die bezig is aan het laatste jaar van haar studie Bachelor of Arts in Jammu.

Nadat ze klaar zal zijn met de opleiding, zal ze proberen een baan te krijgen bij de politie. Daarvoor moet ze dan een examen doen, en een fitheidstest afleggen.



11

GALDEN

Galden heeft zijn uiterste best gedaan om een baan te vinden als ambtenaar, maar vindt het nu tijd worden om het over een andere boeg te gooien. Hij heeft vaste verkering, denkt aan trouwen en een gezin stichten. Hij gaat een volgende levensfase in. Daarom heeft hij in de zomer gewerkt als gids voor groepen toeristen, en gaat hij deze winter lesgeven in een winterschool in Zanskar. Daarna gaat hij als leraar werken bij een van de scholen in de vallei. Hij denkt erover na om een pension te beginnen. De familie heeft een stukje land geërfd van een oom die onlangs is overleden. Misschien dat hij daar een huis op gaat bouwen.



EN ROUTE

Lobzang en Galden haalden ons op in Delhi, waar we wat zaken moesten afhandelen voor we naar Chandigarh gingen. In Chandigarh waren Dolkar en Disket. Diskets moeder was er ook, zij was in de laatste fase van haar behandeling en zou later met Disket naar Leh vliegen. Galden hield hen gezelschap voordat hij met een van zijn groepen op reis ging.

Dolkar was naar Chandigarh gekomen om samen met Lobzang en ons naar Zanskar te rijden. Aanvankelijk was het de bedoeling om via Srinagar naar Kargil en Zanskar te gaan. Maar Galden was bezorgd: hij had verhalen gehoord over onrust in Kashmir, dat er in de buurt van Srinagar soms auto's worden aangehouden en reizigers worden beroofd. Ondanks onze scepsis over dit soort berichten, besloten we de Manali route te nemen en via Leh naar Kargil en Zanskar te rijden.



Na een uitrustdag in Leh reden we verder naar Kargil. Daar ontmoetten we Tsering Angmo. Zij was bij ons weggegaan in 2011, en was kort daarna getrouwd in Ladakh. Ze kreeg twee kinderen, maar het huwelijk hield geen stand. Na een moeilijke periode – een scheiding, waardoor- **Angmo** bij ze afstand moest doen van haar oudste zoontje, het alleenstaand ouderschap, het sociale stigma, de plotselinge dood van haar moeder – is ze nu bezig haar leven weer op de rails te krijgen. Ze is uit Leh weggegaan en in Kargil gaan wonen. Ze heeft een kamer gevonden voor haar en haar zoontje, en baantje als verkoopster. Een buurvrouw past op haar kind tijdens de uren dat ze werkt. Het is verre van ideaal, maar ze doet wat ze kan.

In Zanskar aangekomen brachten we Dolkar naar haar moeder in RukRuk, en logeerden in sTongde, bij Palden en Chozum. Lobzang brachten we de volgende dag naar Pishu.

Wangtak

In sTongde ontmoetten we Wangtak, bezig met het oprichten van een trekking agentschap, om het logistieke werk dat hij doet voor een Amerikaanse NGO die in de zomer medische zorg geeft in Zanskar, te formaliseren. Hij heeft psychologie gestudeerd, maar weet niet goed wat hij nou eigenlijk wil. Wangtak is van alle kinderen de grootste vrijbouter, origineel, eigenzinnig, en ondernemend. We zijn benieuwd waar hij uiteindelijk terecht komt.



En we ontmoeten Norboo. Norboo is een gepassioneerd onderwijzer geworden. Hij heeft de afgelopen 5 jaar op achteraf-schooltjes in Zanskar les gegeven, en heeft in die tijd een duidelijke visie op het lokale onderwijs ontwikkeld. Nu hij zijn 5 jaar heeft volgemaakt, heeft hij een vaste aanstelling en meer kans op een grotere school te worden geplaatst. Zo'n vaste aanstelling betekent fors meer salaris. Nu kan hij de volgende stap zetten.

Komende zomer gaat hij trouwen met Mickey, een Zanskari verpleegkundige die hij in Delhi heeft ontmoet toen hij er in het ziekenhuis voor een ziek familielid zorgde. Norboo is een zachtmoedige, behulpzame jongeman geworden, die enthousiast is over zijn verloofde en zijn toekomst.

Norboo



Na Zanskar reden we terug naar Leh, waar we Getsok spraken. In het seizoen heeft hij het druk als berggids; hij is net terug van een expeditie als we met hem uit eten gaan. Hij is blij met zijn baan bij een van de grote trekking agentschappen. In het seizoen werkt hij vanuit Leh, in de winter begeleidt hij vanuit Zanskar klanten bij de tocht over de bevroren rivier. Hij vindt dat hij het beste van twee werelden heeft.

Ook Getsok is verloofd, met een meisje uit Padum. Hij denkt niet dat er na de bruiloft direct veel zal veranderen in zijn leven: zijn vriendin moet haar studie afmaken in Jammu en hij blijft werken vanuit Leh en Zanskar. Er is tijd genoeg om te beslissen hoe ze hun leven samen gaan inrichten.



DAWA

Op de terugweg naar Chandigarh haalden we op in Dharamsala.

Chozom, een bevriende boeddhistische non, heeft ons gevraagd of Dawa een jaartje bij ons in Chandigarh mag verblijven om aan te sterken. Dawa heeft TBC gehad. Wij hebben hem onder onze hoede genomen en zijn aan het afwegen om hem de kans zullen bieden om een opleiding te volgen.

We bedanken jullie, namens alle kinderen, voor jullie duurzame ondersteuning, en we hopen dat we samen met alle trouwe donateurs kunnen doorgaan tot we onze taak hebben volbracht.

Mede namens het bestuur,
Simon en Saskia

COLOFON

Colofon:
Simon Schagen.

Foto's:
Jimmy, Galden, Getsok,
Simon & Saskia.

Tekst:
Saskia Kunst.

Ontwerp & opmaak nieuwsbrief:
Simon Schagen

Gebruikte lettertypen:

Calibri

Calibri Light

Wide Latin

Ravi

COPPERPLATE GOTHIC

Gils Sans ultra

Bold

GOUDY STOUT

Impact

Broadway

ALGERIAN

Matura Mt Script

Harlow Solid Italic

Gigi

Kristen ITC

SHOWCARD GOTHIC

Stichting Zanskar-sTongde Fonds
Plataanstraat 4
5271 JK Sint Michielsgestel

e-mail: info@stichtingzanskar.nl
telefoonnummer: 073 5514008

Rabobank NL98RABO0106906259
KvK 17112180
ANBI 52943
RSIN 807617003



Saskia



Myra de Rooy

Gerda Kunst

Rolanda van der Kool

Marijke Koggel

Hans-Georg van Liempd

bestuur